

filosofie

ik denk

dus ik ben

op zoek naar **geluk**

verbergt zich in onze herinneringen

in de **WETENSCHAP** is meten weten

maar wat maakt er ons **écht** gelukkig?

is het geld of **verstand** of *geestelijke energie*

of is het de manier waarop ik **vertrouwen** zie

we nemen de *proef op de som* en twijfelen voorgoed

gelukkig zijn probeer maar te begrijpen hoe de *filosoof* dat doet

dus ik ben op zoek naar geluk en ik vraag aan **JOU**

ken je plaats in de maatschappij en **geniet** van je denken

er is geen boodschap of **gezegde** dat **dit** genoeg benadrukt

dus *genieten* maar ook veel **geven** want **geven** is **leven**

net zoals het **LEVEN** aan jou is **gegeven**

maar ik ben te veel aan het **afdwalen**

dat is het besef dat komt

en spijt **héél** veel spijt

en dan is **daar**

al wat we wouden

een rustig

e i n d e

Als we de tekst in het rood lezen, wordt de bedoeling van de schrijver duidelijk.